

Onze zoon overleed plotseling en onverwacht op 28 jarige leeftijd. Gelet op zijn positieve levensinstelling en leeftijd hebben wij gezocht naar een mooi en waardig afscheid tijdens de crematieplechtigheid. Omdat we zelf niet in staat waren om alles goed te verwoorden hebben we, in samenspraak met de uitvaartondernemer, een externe uitvaartleider gezocht.

Uiteindelijk kwamen we bij Bram terecht die, tijdens de eerste kennismaking, openhartig met ons sprak over zijn werkwijze en of een en ander paste binnen de ideeën die wij hadden rondom de uitvaart. Na een klein half uur zijn alle partijen tot het besluit gekomen om met elkaar in zee te gaan. Ja, toen begon de klus pas.

Met z'n drieën hebben we, op basis van losse stukken levensverhaal, er één groot verhaal van gemaakt vanaf zijn eerste levensmaanden tot aan het overlijden. Bij ieder onderdeel van dit levensverhaal hebben we muziek gezocht en uiteindelijk hebben we in een drietal sessies het definitieve programma in elkaar gegoten. Niet zo maar oplezen van een verhaaltje en luisteren naar wat stukken muziek. Nee echt één verhaal met de nodige onderbrekingen door sprekers en afgewisseld met toepasselijke muziekstukken.

Alles was geheel zoals wij ons hadden voorgesteld en helemaal zoals onze zoon het gewild zou hebben.

Nu, enkele maanden later, spreken mensen die de dienst hebben bijgewoond er nog steeds over. Het was intens, emotioneel en gaf degenen die onze zoon niet vanaf zijn beginjaren kende het gevoel dat zij hem al kenden vanaf zijn geboorte.

Al met al was het een mooie gedenkdienst waar wij nog jaren op terug kunnen kijken. Het is en was goed.

Bram, bedankt dat je dit samen met ons hebt willen doen.