

**Met Bram** had ik vanaf de eerste ontmoeting een klik, een bijzondere vertrouwdheid, die maakte dat ik in onze gesprekken net zo open kon zijn en zo diep kon gaan als ik wilde.

De onderlinge verhoudingen in mijn familie liggen moeilijk en ik vond het heel lastig om zonder hulp van buitenaf de juiste woorden te vinden voor een waardige levensbeschrijving, terwijl ik dat wel heel graag wilde.

**In Bram** trof ik iemand die heel goed kan luisteren, m.n. in hoe iets gezegd wordt, en wat er niet gezegd wordt. Op een heel warme, invoelende manier weet hij de juiste vragen te stellen, op het juiste moment. Daarmee raakte hij de juiste snaren en bracht hij me naar de kern van waar het om gaat.

In een aantal fijne gesprekken kon ik, met een lach en een traan, samen met Bram tot een authentiek, doorleefd levensverhaal en totale vormgeving van de uitvaart komen, die recht doen aan de betrokkene.

**Zelf geeft** het mij een goed gevoel en put ik er kracht uit in de aanloop naar het moment van de uitvaart zelf. Er is voor mij veel innerlijke rust gekomen.

Ik gun iedereen de uitvaartbegeleiding met Bram, een man met zoveel passie om van de uitvaart iets moois te maken. Daar ben ik heel dankbaar voor.